



Tent of Nations is een boerenbedrijf en vredesproject van de christelijke Palestijnse boer Daoud Nassar. Tijdens de noodgedwongen 'wandeling met hindernissen', zie je stenen met het opschrift "wij weigeren vijanden te zijn". Daoud Nassar zegt daarover: "we hebben innerlijke vrede nodig om deze situatie het hoofd te bieden en ons er op een positieve manier tegen te verzetten. Daar hebben we hoop, geloof en liefde voor nodig." Tent of Nations wil een veilige ontmoetingsplaats zijn voor Palestijnen en Israëliërs en onderneemt allerlei activiteiten om bruggen te bouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

